

## Die ene student: Rachel

In Die ene student vertellen docenten van het Alfa-college over studenten die hen zijn bijge-bleven, hen hebben geraakt of hun kijk op het vak hebben veranderd.

Dit keer docent Verpleegkunde Ingeborg Meijer (44) over student Rachel (22).

**GRONINGEN** De gelovige Rachel durfde direct al heel kwetsbaar voor haar overtuiging uit te komen. dat inspireert haar docent Ingeborg, die graag studenten ziet worden wie ze zijn.

„Haar christelijke naam viel me gelijk al op. En toen ik haar zag, dacht ik: ze lijkt precies op de Rachel uit de Bijbel. Lang donker haar, een knap gezichtje. Een mooie meid.

Tijdens het voorstelrondje van mijn allereerste coachuur met de klas van Rachel, vroeg ik ieder-een een liedje met een persoonlijke betekenis te laten luisteren. Om zo elkaar direct goed te leren kennen. Ikzelf beet het spits af met een klassiek stuk van 14 minuten. Een lied wat mij

altijd weet te raken. Ook voor de klas stonden de tranen in mijn ogen.”

„Toen was het de beurt aan Rachel. ‘Before I bring my need, I will bring my heart. And seek You’, klonk er uit de luidsprekers. De klas luisterde aandachtig en las de songtekst mee. Muisstil was het. Toen het lied was afgelopen, bleef ik zelf ook stil. Het enige wat ik dacht was: wat bijzonder, Rachel.”

### Krachtig kwetsbaar

„Rachel begon te vertellen: ‘Een aantal van jullie zullen het wel weten, maar ik ben overtuigd christen. Ik wil mijn leven graag leiden zoals in dit nummer.’ Ik voelde een ongelooflijke bewondering voor haar. Zo jong al zo sterk

uit durven te komen voor waar ze in gelooft. En dat in een nieuwe klas, met studenten die ze amper kent. Heel kwetsbaar en krachtig tegelijk.”

„Toen ik zelf net zo oud was als Rachel, hield ik mijn geloof voor mezelf. Ik ging veel op stap, vond het niet zo belangrijk om dit deel van mij te delen. Rachel had voor mij destijds een mooi voorbeeld kunnen zijn.”

„Rachel liet zich in het tweede studiejaar dopen. Tijdens het feliciteren zag ze pas dat ik was ge-komen. Een bijzonder moment was dat. Ik ben graag aanwezig bij dit soort levensmomenten, om te laten zien dat ik volledig achter mijn studenten sta.”



Docent Verpleegkunde Ingeborg Meijer en student Rachel Foto: Stef Steneker

### Levensmomenten

„Hoewel ik zelf ook christelijk ben, is dat niet hetgeen waarom ik Rachels getuigenis voor de klas zo bewonderde. Ik vind het prachtig om te zien dat mijn studenten zich niet alleen ontwikkelen tot beroepskracht, maar ook als de persoon die ze willen zijn - wat voor keuze dat ook is. Dat blijft ook mij inspireren om te durven zijn wie ik ben.

Rachel loopt nu stage op de afdelingen brandwonden en plastische chirurgie in het ziekenhuis. Ze is ook een echte witte jassen-zuster. Rachel gaat voor kwaliteit en professionaliteit, kan goed overweg met de dynamiek binnen een ziekenhuis, kan productie draaien.” „Ook in haar vak zoekt ze de verdieping en heeft ze oog voor de ander. Zoals ze altijd

oprecht wil weten hoe het met mij gaat, zo heeft ze ook altijd een luisterend oor voor de patiënt. Ik geloof er heilig in dat Rachel in juli met vlag en wimpel zal slagen. En ze gaat nog grote stappen in de verpleegkunde zetten. Dat weet ik zeker. Net zoals ik zeker weet dat Rachel altijd in mijn gedachten zal blijven - en met haar veel andere bijzondere studenten.”